



Vlagontwerp door Nadine van Veldhuizen

*Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan
van de Kunstcommissie van
het K.F. Hein Fonds*

De vlag gaat over huidhonger, over liefde en sluit aan op werk dat Nadine eerder maakte waarin lichamen bewegen, naar elkaar toe en om elkaar heen. In deze tijd merken we hoe belangrijk aanraken is. Nadine wil vooral dat als mensen de vlag zien ze zich gesteund voelen in het feit dat iedereen die behoefte aan aanraking heeft en iedereen een beetje eenzamer is in deze tijd.
“Het is een soort hou-vol-vlag.”

Lees meer op: www.kfhein.nl